


חיל שריון
נפל ביום כ' בסיון תשמ"ב (11.06.1982)
בן 25 בנופלו
מקום מנוחתו בית העלמין הצבאי קריית שאול

סמל ראשון
ריצ'רד דופמן
בן זינה ווולף



סיפור חייו

בן זינה ווולף, נולד ביום ד' באלול תשי"ז (31.8.1957) בבירמינגהם, אנגליה, אח תאום למיכאל. ריצ'רד למד בבית-הספר היסודי בעיר הולדתו, ולאחר הבר-מצוה עלה בשנת תשל"א עם משפחתו לארץ. בארץ הוא המשיך ולמד שנתיים בתיכון עיוני, ואחר-כך עבר לפנימייה לדוברי אנגלית במדרשת שדה-בוקר, ובה סיים את לימודיו. ריצ'רד היה נציג הכיתה, ופעיל בתחום ארגון הפעילויות מחוץ למסגרת הלימודים.

ריצ'רד גויס לצה"ל בסוף יולי 1976, והתנדב לשרת בחיל-השריון. לאחר הטירונות, הוא סיים קורסים במקצועות הטנק: תותחן טנק ומפקד טנק. במשך רוב שירותו היה ריצ'רד בסיני, ולקראת השחרור הועבר לבית-הספר לשריון. מחצית השנה לפני השחרור הוא נשא לאשה את לסלי, שהכירה בפנימייה בשדה-בוקר. בתעודת השחרור משירות סדיר צוינה התנהגותו כטובה מאוד, ומפקדיו העריכוהו כאחראי ויעיל. הוא שוחרר בדרגת סמל-ראשון.

לאחר השחרור עברה המשפחה לירושלים, וריצ'רד עסק בהפקת ירחונים בחברה להוצאה לאור "ישראל אקונומיסט". שנה וחצי לאחר מכן עברה המשפחה לתל-אביב, ועל ריצ'רד הוטלה המשימה להקים מחלקת הוצאה לאור בחברת הברוקרים "דן אנד ברדסטריט". ריצ'רד הצליח בעבודתו, והשקיע בה מאמצים ומחשבה. הוא היה חרוץ ושקדן ואהב מאוד את עבודתו.

ריצ'רד היה בעל מופת ואב אוהב, רגיש לכל אי-צדק חברתי והרבה לעזור לזולת, בלב טוב וביד רחבה.

כשפרצה מלחמת שלום הגליל הוא נקרא לשירות מילואים פעיל. כעבור חמישה ימים, בכ' בסיון תשמ"ב (11.6.1982), נפל סמל-ראשון ריצ'רד בקרב בלבנון, והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות בקריית שאול.

בתיקו האישי נרשמה ההערכה הבאה: "חייל ממושמע, שירת בגדוד במסירות, נאמן לתפקידו, גילה אחווה לחומים".

השאיר אחריו אשה בהריון ובת, הורים ושני אחים. בתו נועה נולדה לאחר נופלו.

(דף זה חלק ממפעל ההנצחה הממלכתי 'יזכור', שנערך ע"י משרד הביטחון)



